

NOT: "Bu çalışmanın içerdđđi bilgiler (ekleri dâhil olmak üzere) resmi olarak Kurum'u bağlamaz. Bu çalışmanın içerdđđi bilgiler yazanın görüřleri ile sınırlı olup Resmi Kurum'un görüřlerini içermez."

TİCARET VE ULUSAL GÜVENLİK

Türkiye'nin, Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine ve 2023 hedefi ile dünyanın en büyük 10 ekonomik gücü olma ve 500 milyar dolar ihracat hedefimize karşılık yaşadığımız yada yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara, sorunlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında ülke ölküsü bakış açısı ile bir değerlendirme yapılmıştır.



Ticaret Milli Güvenliğin Bir Parçası Olmalı.

Küresel değişimler, hareketler ve oluşturulan politikalar ticaret/güvenlik ikileminde seyredildiği bir dönemi işaret etmektedir. Türkiye'nin çıkarları ve değerlerini koruma gayreti, tüm kurumların öncelikli politikasını oluşturmalı ve yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Ticaret Bakanlığının görev alanı itibarıyla "ticaret" milli güvenlik siyasetinin ihmal edilmemesi gereken parçası olarak görülmelidir.

Ülkemizin menfaatlerine ve değerlerine karşı aktif-pasif, açık-saklı, legal-illegal görünümlü her türlü müdahale, saldırılara karşı Ticaret Bakanlığının görev alanı kapsamında kullanılabilir her yeteneği milli güvenlik siyasetine katkı yapacak şekilde yapılandırılmalı ve etkin şekilde kullanma yeteneklerinin farkındalığı ve mücadele görev alanı ülke ülküsüne odaklı başarılı şekilde Ticaret Bakanlığında sürdürülmelidir.

Türkiye'nin ulusal güvenliğinin, var olan/olacak tehditlere karşı gümrük ve ekonomi üniteleri dahil tüm devlet unsurlarının, akılcı ve milli güvenlik siyaseti yaklaşımlarına dayalı dinamik bir anlayışla yönetilmesi çok az kişi ve kurum tarafından fark edilse bile yeni sistemin güvenlik anlayışını oluşturmaktadır.

Sadece güvenlik politikalarına bağlı mücadele yöntemleri ile hareket tek başına yeterli değildir. Karşı karşıya kaldığımız yada planlı şekilde sürdürülen tehditleri detaylandırıp, ekonomi ve ticareti içine alacak şekilde tüm tehditlere karşı bütün ülke kurum ve kuruluşlarla, mevcut yeteneklerimizi en etkin şekilde ve koordineli olarak harekete geçirilmesi ile gerçekçi anlamda başarılı ekonomik kalkınma ve başarılı ulusal güvenlik sağlanabilir.

Uluslararası ilişkilerin güç ve çıkar odaklı yaklaşımları, küresel mekanizmalar kendi menfaat ve değerlerinin karşısındaki ülkelere, kimi zaman vekalet savaşları dâhil terör ihracı, kimi zamanda ekonomik boyutları içeren görünür/görünmez saldırı paketler ile hedefe oturtulabilmektedir. Her yönlü saldırı ile oluşturulan olumsuzluklar bu dönemin kullanımına ilişkin yeni nesil saldırı türlerini oluşturmaktadır.

Ülkemize karşı yapılan tehditlerin boyutları, menşeleri ve süreci detaylandırıldığında karşımıza içimizde işbirlikçi, fırsatçı, gücün olduğu yere kümelenen tam bir simbiyotik ilişki mekanizmasının faaliyetini görebilmekteyiz.

Küresel Yeni Stratejiler Yeni Ulusal Güvenlikli Yaklaşımlar

Trump'ın 55 sayfalık strateji belgesinde; Trump'ın, "yeni" stratejisini, seçim kampanyasında da ısrarla vurguladığı "Önce Amerika" ilkesi üzerine kurmaktadır. Trump'ın stratejisi, "Ana kara, Amerikan halkı ve Amerikan tarzı yaşam biçimini koru", "ABD'nin gelişimini destekle", "Güçle barışı koru" ve son olarak da "Amerikan etkisini geliştir" olarak dört temel sütun üzerinde kuruldu. Beyaz Saray da Trump'ın stratejisindeki bu dört temel sütunu "ilkeli gerçekçilik" olarak tanımlıyor.

Trump'ın strateji belgesinde bir önemli yeni yaklaşımda, "**güvenlik ve ekonomi**" kavramlarını birbirleriyle doğrudan ilişkili olarak kullanmasıdır. Trump'ın stratejisinde güvenlik ve ekonomi arasındaki ilişki özellikle Çin ve Rusya gibi ülkelerin ABD'ye karşı "ekonomik agresiflik" içinde olduğu ve bunun ABD'nin ulusal güvenliği için önemli bir sorun teşkil ettiği vurgulanıyor.

Trump'ın strateji belgesi ile ilgili konuşmaları detaylandırıldığında; Rusya ve Çin gibi rakip güçlerle karşı karşıya kalındığı ve bu güçlerin ABD etkisine, değerlerine ve zenginliğine karşı durmaya çalıştıklarını vurgularken bu ülkelerle yakın ilişkiler kurmanın devam edeceği ancak önceliklerinin kendi ülkesinin çıkarları olacağı “Bir ulusun sınırlarının olmaması durumunda ulus olamayacağı” ancak sınırları içinde ekonomik olarak güçlü bir ABD'nin uluslararası platformda çıkarlarını koruyabilecek güce sahip olacağı ifadeleri göze çarpmaktadır.

ABD'nin Trump dönemi yeni strateji belgesinde Rusya ve Çin'i askeri bakımdan tehdit, Çin'i ekonomik açıdan rakip, özellikle Ortadoğu'daki hareketlenmeleri ABD çıkarlarına karşı ulusal güvenlik açısından tehlike olarak kodladığı bu dönemde yine Trump'ın BM kararları ve uluslararası hukukun kurallarını açıkça ihlal eden bir politika izlemesi, Obama döneminde imzalanan İran Nükleer ve Paris İklim anlaşmalarını yok hükmünde sayması aslında bize bu dönemin uluslararası güvenlik yaklaşımlarının profilini göstermektedir.

Küresel ekonomilerdeki değişimin Amerika Birleşik Devletleri ayağı Trump'ın fikri mülkiyet hakları ve teknoloji hırsızlığı olarak tanımladığı korumacı ticaret hamle ve uygulamaları ile ABD'nin ekonomik/ticaret kapsamlı yeni ulusal güvenlik perspektifini oluştururken, diğer yandan Avrupa Birliği'nin benzer kodlamalarla kendi birlikleri açısından başta mülteci anlaşmasındaki kendi menfaat ve değerleri ile ilgili politikalarının ekonomik,kültüre,sosyal ve güvenlik dahil her türlü maliyetlerini başta Türkiye olmak üzere kimi ülkelerin üzerinde bırakabilmeleri bu dönemin en net belirgin fotoğraflarını oluşturmaktadır.

Ülke olarak yüzyılın projesi olarak nitelendirilen bir çok projeler artık ülkenin vazgeçilmez atılımlarını oluşturmaktadır. Türkiye olarak, küresel yeni stratejiler yeni ulusal güvenliqli yaklaşımları karşısında, ekonomimizi olumsuz etkileyecek tespitleri çok iyi analiz edip, bu olumsuzlukları kapatabilecek, ekonomimizi daha iyi seviyelere çekebilecek hamlelere ihtiyaç vardır.

Ülke olarak yeni atılımlar yeni sistemler hayata geçirilirken yeni siyasal yaşamın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sabote edilebilme girişimlerinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İnsan Kaynakları Ofisi kamu kurumlarına kimlerin atanacağını, güvenlik soruşturmalarından liyakata kadar pek çok değerlendirmeyi yürütmesi ve bu amaçla kurulmuş olması, ülke ve millete sorunsuz ve kesintisiz, hantallıktan uzak amaçlandığı gibi hayata geçirilmesi doğru, liyakatli, devletine, milletine sözde değil özde bağlılığı olan kişilere fırsat ve yetki verilmesi imkanlarını da sunuyor. Gücün olduğu yere kümelenenler, fırsatçılar yada saklı sistem dışı referanslarla sızmaya çalışıp yer tutmaya çalışanların özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yer alan İnsan Kaynakları Ofis tarafından tespit edilmesi ve sistemde yer tutmalarına imkan tanınmaması *önceki yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında* öneminin derecesi izahtan varestedir.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hantal bürokrasinin azaltılması, daha hızlı karar alma ve tüm hizmetlerde sonuç/verim odaklı çalışma düzeni inşa edilmesi üzerine kurulmuştur. Bu yeni sistemin doğru adaptasyonu ile milletimize ve ülkemize hizmet eden büyük Türkiye hedeflenmektedir. Yeni yönetim modelinde yalın, makamların azaldığı, yeniliklere hızlı adapte olan, insan kaynağının gelişmesine imkan sağlayan, yetki ve sorumluluk alanları net, dijital dönüşümü gerçekleştiren, karar alma süreçleri hızlı, küresel rekabet gücü yüksek, ortak ülke aklını kurumsallaştıran bir yapı bulunmaktadır.

Yeni güvenlik anlayışı artık yalnızca polisiye/askeri düzeyde odaklanmamaktadır. Güvenlikte rol alan unsurlar askeri/polisiye düzeyinde olduğu kadar ekonomi dahil periferisinde de bulunabilir. Silahlı mücadele dışında oluşan güvenlik tehditlerinin ulusal güvenlik boyutu/derecesi esasen bir milli güvenlik

sorunudur. Yeni tehdit oluşumları anlaşılabilir, yönetilebilir ve karşı koyulabilir bir güvenlik yaklaşımını gerektiriyor. Bu tehditleri bertaraf edebilmek sadece güvenlik temelli kurumların değil, ticaret temelli ilgili tüm kurumlarında sorumluluk alanını oluşturmaktadır. Güvenlik anlayışını, ekonomi/ticaret unsurları dahil farklı tehditleri içine alacak şekilde etkisine alabildiği ihmal edilmemelidir.

Güvenlik temelli kurumlara sunulan tehdit algılamaları, kendilerine tanımladıkları şekilde ve kendilerine intikal ettirilen süreçte dahil olurlar. İşbirliği içinde hareket tarzı, tehdit algılamalarının şekillendirilmesinde yani tehdit tanımlamada ve tehdiye verilecek karşılık için bir etki yaratmada tehditi ortaya koyan kurumların anlaşılabilir bir şekilde tanımlama ve izahati hayati rol oynadığı unutulmamalıdır.

Ticaret Bakanlığının iştegi sahasında kişi, mal ve hizmetlerin hareketlerinin, ürün gruplarının, ülke üzerinden transit geçişler dahil takip altına alabilmek, bu hareketleri yorumlayabilmek ve resme dökebilmek önemlidir. Bu oluşan resimler kimi zaman ulusal ve uluslararası barışı tehdit edebilecek kitle imha silahlarının (kimyasal/biyolojik/nükleer/radyoaktif, çifte kullanımlı malzeme ve teknolojiler ile sair madde olanlar) üretiminde kullanılacak teçhizat ve malzemelerinin ihracatının takip etmek, kimi zamanda ülkede Anayasal düzeni tehdit eden oluşumların ticari, finans hareketlerini ihtiyaca yanıt veren yazılımlar, programlar vasıtasıyla izleyebilmek, kontrol altında tutabilmek ve zamanı geldiğinde karar organlarının marifeti ve mezuniyeti ile bertaraf edebilmeyi gerektirmektedir.

Uluslararası ticaret kapsamı taraf olduğumuz antlaşma ve sözleşmelere dayalı iç mevzuat hükümlerinin Ticaret Bakanlığı personeline ülke menfaatlerine helal getirmeksizin yerinde işleyip işlemediği, ulusal güvenlik odaklı devlet aklı ve bu doğrultuda denetim ve kontroller güvenlik politikalarımız için hayati rol oynamaktadır.

Mevcut ekonomimizi tehdit eden gerek güvenlik temelli, gerekse ticaret temelli, vergi kayıplarına ilişkin ve/veya çevre, sağlık, güvenlik, yeterlilik, gözetim, haksız rekabet vs.. ticaret politikaları önlemlerine tabi olmadan yasaların dışında hareketlerin tespit edilerek milli ekonomimize kayıplar yaratan sektör, kişi, gruplar, tanzim olunan evraklar ve finans hareketleri dahil yakın takibi ve mücadele seçeneklerinin bir standarda oluşturulduğu, Cumhurbaşkanlığı sisteminde yeni nesil ve yaklaşım ile hareket belirleyecek Ticaret Bakanlığı bu olumsuzlukları bertaraf görevinde bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı ile ulusal güvenlik kapsamındaki kurumlar arasında ulusal güvenlik temelli işbirliğini arttırmaya yönelik yeteneklerin kazandırılması; ülkede gelişen ve sağlıklı ekonomik gelişmelerin yanısıra ulusal güvenlik temelli politikalara katkı sağlayacak güçlü bir sistemde yaratılabilecektir.

Ticaretin dünyadaki yeni yaklaşımın önemi ve yeni değişimi özel önem kazandığı günümüzde, ülkemizde gümrüklerin değişen küresel yapıya karşılık verebilecek donanımlarla yapılandırılması gerekir. Elbette, sadece toplam gayret seviyesi yaklaşımını ile gümrüklerde düzelme sağlanabilir. Ancak etik ilkeleri yayımlanarak ve personele tebliğ edilerek mevcut sorunları görmezden gelip sadece 'gayret seviyesi yaklaşımını ile sorunların üstesinden gelinemeyeceği de not edilmelidir.

Ulusal Güvenliğimizi tehditler; komutsal konumdaki akıl ve kullanımdaki her nevi simbiyotik oluşumlar ile aktörlerinden oluşmaktadır. Gerçekçi ve iyi niyetli atılan devlet adımlarına karşı "şiddeti ilke edinen varolan yada oluşturulan yapı/yapılar" tasarım amaçları ve komutları doğrultusunda, bir yandan sözde demokratikleşme şablonları ile hareket ederken çoğu zamanda hiçbir zaman terk etmeyi düşünmedikleri ve aslında varlıklarını besleyen tehdit seçeneği doğrultusunda çatışma/yıkım tercihlerine yöneldikleri bilinmektedir. Ülkemizde güvenlik ile ilgili iç sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların ve adımların akamete uğratılması çabaları, komutsal akıl ve uluslararası boyut tarafından yönetildiği bilinen gerçektir. Eksik kaldığımız husus ise olumsuzluklarla mücadelede tüm ilgili satışı doğru seçeneklerle içerecek şekilde, mücadele yöntemini ortaya koymada sıkıntılar yaşadığımızdır.

Dış ticaret ve güvenlik stratejileri kapsamında gümrük uygulamaları, sınır kapılarının ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yeniden yapılanmaları, düzenlenmeleri ile yap işlet devret modeli dahil bir çok gümrük kapısı ve idareleri gerek güvenlik gerekse yasal ticaretin desteklenmesinin amacı gereği, çağın gereksinimlerine uygun hayata geçirilmiş ve geçirilmeye devam ettirilmektedir. Bu modern yapı iş ve işlemler, uygulanan yap-işlet-devret modeli, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından en iyi kamu-özel sektör işbirliği modelleri arasında gösterilmiştir. Diğer taraftan “kolay ve güvenli bir ticaret” ilkesi, Ticaret Bakanlığı ile ülke hedeflerimiz kapsamında gümrüklerin başarılı sonuç ve verim odaklı çabaları 2023 hedeflerimize katkı yapacak şekilde sorunsuz işleyişini sağlarken, firmalarımızı uluslararası arenada daha rekabetçi kılarak güçlendirmekte, bu yolla ticaretimizin daha da artırıp bunun salt ekonomik büyüme ve refahımızın dışında devlet aklı ile ulusal güvenlik kapsamında entegrasi sağlandığında, güvenliğimize de doğrudan pozitif katkı sağlayacağı bir özelliği bulunmaktadır. Gümrük idarelerinin yap işlet modeli ile çağın şartlarına uygun yapıların ve gereçlerin tüm gümrük sorumluluk alanlarında gayret seviyesinin dışında *yeknesak ama anlaşılabilir* yapısal dönüşümünde sağlanması gerekiyor.

Gümrükler, bir yandan kaçakçılıkla mücadele diğer yandan yasal ticaretin olabildiğince hantal bürokrasi hakimiyetinden uzak, hızlı ve ülke ticareti gelişimini destekleyici doğrultuda yasalara uygun işlemesi ve bu işleyişin tereddütsüz tesis edilmesi önemlidir. Bunun için gümrük idarelerinin ülke menfaatleri doğrultusunda gerçek pozisyonuna sahip bir kurum niteliğine kavuşturulması gerekmektedir. Bu süreç içinde gümrük idareleri, gerek yasal pozisyonu gerekse ülkeye hizmet sorumluluğu gereği kendisini hiçbir zaman olumsuzluklarla mücadele kapsamında, özellikle ulusal güvenlik konusunda “benden başka asli kurumlarda var” taktiğiyle kendini sınırlama lüksüne sahip olmamalıdır. Kaçakçılıkla Mücadelede, ulusal güvenliği hesap edecek şekilde çalışma düzeni kurulması ve etkinliğin sağlanmasının en etkili yolu, gümrük ve ilgili mevzuatın dış ticaret politikalarımıza ve ülke çıkarlarımızı destekleyecek şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine uygun gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Ulusal güvenlik kaygısı veya uluslararası işbirliği amacıyla taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların ülkemiz lehine etkin olarak kullanılabilmesi önemli olup, gümrük politikaları kapsamında **transit dahil** ithalat, ihracat rejimleri gümrük kontrolünü gerekli kılabilmektedir. Ancak Gümrük Veri Ambarı olarak adlandırılan sistemin eksikliği, transit işlemlerinin büyük bir oranı NCTS diye adlandırılan sistem tarafından gerçekleştirildiğinden GÜVAS sistemine entegre edilemediğinden ülkemizdeki transit işlemlerinin tek havuz ambarında sorgulamalar yapılamamaktadır. Transit işlemlerinin tek bir veri havuzunda sorgulanamaması, gerek kaçakçılıkla mücadelede gerekse ülkemiz üzerinden yapılan harici kaynaklı sevkiyatlar dahil, dış ticaret politikalarımıza ve ulusal güvenliğimize katkı sağlayacak ve yorumlanabilmesine cevap verebilecek şekilde yazılımı yapılandırılmamıştır.

AB ortak transit yönetmeliği uyumu kapsamında, transit işlemlerin büyük bir oranı NCTS modülü kullanılarak yapılmaktadır. AB dışı üçüncü ülkelere yaptığımız işlemlerde aynı modül kullanılarak ortak transit modülü ile yapılması, ülkemizin AB dışı üçüncü ülke ticari hareket ve verilerimizin AB ile paylaşılması anlamı taşıyor olması durumunun ulusal güvenlik riski taşıyıp taşımadığının ayrıca değerlendirilmesini gerekiyor. Uzun yıllardır GB bir ülke konumundaki ülkemizin ekonomik faaliyet alanlarının, üçüncü ülkelere yapılan transit hareketleri/sevkipleri dahil AB ve küresel boyutta kontrol altında olması, ekonomik hareketlerinin ötesinde, ülke stratejilerimizin bir şekilde başka güçlerin kullanımı ve izlenimine de olanak sağlamaktadır. Burada anlaşılması gereken; uyum yasalarını, salt tercümelerle mevzuat ve ülke işleyiş mekanizmasına sorgusuz sokarken, ülkeye ne kattığı ne katmadığı, fırsat ve risklerinin envanterinin çıkartılmasını işaret etmekten ibarettir.

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük idarelerinin ulusal güvenlik açısından olumsuz dış ticaret ihlalleri ile mücadele edilebileceğini ortaya koyma kabiliyetinin kazandırılması ve oluşturulacak mevzuat düzenlemelerinde katkı yapmasının sağlanması ulusal/uluslararası güvenlik açısından önemi büyüktür. Bir ülkenin vazgeçilmez temel kamu kurumlarından olan gümrük idareleri devlet adına hayati ve önemli görevleri yerine getirmekte katkısı bulunan kamu kurumu özelliği taşımaktadır. Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Teşkilatının ulusal güvenliğe katkısı olan bir kurum olduğu yaklaşımı ile Türkiye

Cumhuriyeti hükümler/egemenlik hakları olan Türkiye kara suları, iç suları (Türk Boğazları) ve hava sahası Türkiye Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına hizmet doğrultusunda ulusal ve uluslar arası mevzuatın ve bu hakların da **ülke menfaatleri doğrultusunda analizleri** dahil ele alınması, hedeflerin belirlenmesi ve buna ilişkin mevzuat uygulama alanının usul ve esaslarının ülke ve vatandaşlarımıza hizmet edebilecek bir yapının tesisi önem arz etmektedir.

Ülkemiz 1923 yılında sahip olduğu dış ticaret hacmi sadece 137 milyon dolar iken ,80'li yıllarda 10 milyar dolar,90'lı yıllarda 35 milyar dolar, bugün ise 400 milyar doları aşan bir ülke olarak 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yaparak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyor.Ülkemizin 2000'li yıllarda ivme kazanan ihracat büyümesinin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için amaçlanan 500 milyar ABD Doları tutarındaki büyük hedefe ulaşması için "Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi" projesine dayalı olarak yapılması gereken katkılardan biride özellikle ticaretin ülkeye hizmet yolunda gelişimin önünü açarken,diğer taraftan suiistimal kesimin hareketlerini kaçakçılıkla mücadele yöntemlerinin doğru etkin caydırıcı şekilde planlanması ve Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı'nın (23 No'lu Tedbir) ve çalışmalarının statik bir yapıdan dinamik bir yapıya doğru tekrar tanımlanarak etkin olarak kullanımına bağlıdır.

Klasik yöntemlerin ve tercihlerin egemen olduğu geçmiş sistemde; kayıt dışılıkla ne kadar mücadele yapılırsa yapılsın kaçakçılık ve olumsuzluklar sistemin bir veya birden çok noktasında mutlaka boşluklarına sızıp, yasadışı kazanç kapısı haline getirmeyi sürdürebilmek imkanlarını bulabilmekteydi. Kaçakçılıkla iştigal edenlerin organize niteliği karşısında, mücadeleciler kurumların organize olamaması, mevzuat ve yetkilerin dağınıklığı, yetersizliği ve donanımsızlığı ile kurumlar arası yetki mücadelesi, bilgi ve istihbaratın paylaşımında isteksizlik, kurumsal taassup ve **gerçek saha şartlarına vakıf olamayan yönetim mekanizmaları dahil** tüm bu unsurlar bir araya gelince, kaçakçılıkla mücadelede etkisiz kalıyordu. Türk dış ticaretinin sağlıklı gelişim hedefleri ve terörle mücadelenin başarıyı yakalama hareketleri birçok alanı rahatsız edebilmektedir. Ticaret Bakanlığı görev alanı itibariyle farklı akılların olumsuz etkisine kapılmadan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun "devlet aklı" ile dinamik atılımlarla hareket ederek, ülke gelişimine katkı sunabilecek, terörün finansmanı ve donanımı dahil olumsuzluklarla mücadelede ise tıkaç modeli görerek ulusal güvenliğe şüphesiz başarılı katkılar sağlayabilecektir.

Küresel ticaret günümüzde değişim sürecinden geçiyor. Bu değişim süreci iyi takip edilip, Bakanlık pozisyonu doğru olarak kurulabildiği müddetçe başarılı ülkeye katkı yapabilecek sonuçlar alınabilecektir. Ticaret Bakanlığımızın dinamizmi, ilgili kamu/özel kurum, kuruluşlarının ve katkı veren tüm sektörlerin dinamizmi ile birbirleri arasında bir irtibat kurabilirse gelecek vaat edebilir. Sunulan politikalar hedef sahada yer bulamıyor ve katkı sağlamakta zorlanıyor ya da yetersiz kalıyorsa bir müddet sonra 2023 hedefleri dahil ciddi sapmalar ve sıkıntılar yaşanmaya başlanması sürpriz olmayacaktır. Bu sapmalar sadece ekonomik değil, asimetrik tehditlerinde varolduğu, güvenliğinde ötesinde rejimi etkileyebilme özelliğine sahiptir.

Ticaret Bakanlığı olarak ilkesel ilk pozisyonumuz 2023 hedefidir. **"Kolay Ticaret Büyük Türkiye"** daha çok ticaret ama daha güvenli ticaret, tüm bunlar yolsuzluklara karşı mücadele, şeffaflık, ekonomiye katkı sağlarken, ulusal güvenliğe de katkı sunabilen bir kurum oluşturabilmekten geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni kurulan Ticaret Bakanlığı ekonomiye, çevreye, sağlığa ve bir çok alana katkısı kadar güvenlik açısından da ülkeye hizmet verebilecek bir bakanlık özelliği taşımaktadır. Günümüzde güvenlik kavramlarında değişim yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak bu değişime nüfuz etmemiz lazım. Ticaret Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilke ve esasları kapsamında gerçekçi adımlarla yapılandırılması 2023 hedeflerimiz ve ulusal güvenlik dahil kaçakçılık ve olumsuzluklarla mücadele ve yeni güvenlik anlayışı açısından önemlidir.

Kaçakçılıkla ve olumsuzluklarla ilgili ve ekonomimize yapılan taarruzlar yeni değildir. Bunların yöntemleri yeni ve sürekli değişiyor olabilir. Esas olan ilgili kurumların bu olumsuz hareketlerini dinamik yöntem ve akılcı yaklaşımlarla daraltabilmesi ve kontrol altında tutabilen mücadele yöntemlerini gerçekleştirebilmesidir. Genelde geçmişte klasik taktik ve klasik operasyonel boyutlarıyla ele alınan kaçakçılıkla ve olumsuzluklarla mücadele çalışmalarının önemli boyutunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin amacına uygun stratejik amaçlara dönük, analitik ve multidisipliner nitelikte yöntem belirleme ile başarılı çalışma düzeni tesis edilebilir. Kaçakçılık ve olumsuzluklar gerek ekonomimize gerekse güvenliğimize engel olmaya devam etme girişimleri her daim denenebilecektir. Kaçakçılık ve olumsuzluklar ülke için bir tehdittir ve ekonomik kalkınma için gerekli olan ortamı da baltalamaktadır. Detaylandırılabilen kaçakçılığın, kayıt dışı ticaretin ötesinde ulusal güvenliği tehdit edebilecek boyutları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ticaret Bakanlığı gerçekçi yapılanma ile ülke dışı hareketlerin ve ülke içindeki kullanımdakilerin olumsuzluklarını tespit edebilecek ve bunları bertaraf edebilecek güvenlik/ ekonomi kodlu bakış açısına sahip olabilecektir.

Türkiye'nin, Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine ve 2023 hedefi ile dünyanın en büyük 10 ekonomik gücü olma ve 500 milyar dolar ihracat hedefimize karşılık yaşadığımız yada yaşayabileceğimiz olumsuzluklara, sorunlara ve bunlara çözüm seçenekleri oluşturabilme çabalarına bir de yukarıda temas ettiğimiz gözle bakmakta fayda var.